

Te voet is goed

Van Tilburghstraat 17, 4438 AJ Driewegen

www.tevoetisgoed.nl / deverbinding@zeelandnet.nl



Beste lezer,

De herfst is nog bezig en straks komt de winter. Tijd om na te denken, weer eens een boek te lezen, verhalen te horen en te vertellen en vooruit te blikken. Daarom stuur ik je alvast mijn wandel- en pelgrimsprogramma voor 2017. In de nieuwsbrief van Kerst 2016 kom ik uitgebreid terug op de tochten. Wie weet zit er iets van je gading tussen en meld je je meteen aan. Van harte welkom!



met vriendelijke groet,

Cor Kuyvenhoven

Winterse St. Brigida pilgrimage in Zuid-Limburg



Datum: 30 januari – 2 februari.
Onbetwist hoogtepunt is de wandeling van woensdag 1 februari, de sterfdag van St. Brigida en het begin van de

Keltische lente. Deze tocht gaat van Wittem naar Noorbeek.

Een oude bekende in het programma. Loop jij dit jaar ook mee?



Mini camino, 17 – 19 maart



Dit jaar organiseer ik een voorbereidingsweekend voor aanstaande pelgrims. We zijn weer, net zoals vorig jaar te gast in het Birgittinessen klooster in Weert. Uiteraard komt deze bij weinig mensen bekende orde ook aan bod in onze gesprekken.

Waarom loop je? Welke routes zijn er? Wat neem je mee? Wat moet ik doen als..... Hoezo "vertrouwen"? We wandelen en we praten met elkaar over het aangaan van zo'n tocht. Ook uitstekend geschikt voor iedereen die meer over pelgrimeren wil weten en nog nooit een pelgrimspad liep. Van harte aanbevolen.



Ga mee op pad in 2017:

30 jan. – 2 febr. St. Brigidapelgrimage

Een winterse tocht met een eeuwenoude pelgrimage als middelpunt.

17 – 19 maart Mini camino
Birgittinessenklooster Weert.

Een weekend voor aanstaande pelgrims en zij die pelgrimeren interessant vinden.

3 – 11 juni Het Peerkepad

We lopen dit naar Peerke Donders genoemde eigentijdse pelgrimspad van Wittem, via België, naar Tilburg.

16 – 28 sept. La Verna – Assisi.

Het schitterende, zware eerste deel van de franciscaanse voetreis. Volop verhalen, kunst en natuur.

2 – 10 okt. Franciscus achterna.

Een voettocht door Umbrië, Italië. Van Assisi naar Stroncone, met alle verhalen en mooie plekken.



"Prima wandeling zeer aanbevelenswaardig"

Het Peerkepad, 3 – 11 juni

Wil je ook wel eens een echt pelgrimspad lopen, maar wil je liever niet vliegen of een langere tijd onderweg zijn? Dan is deze tocht voor jou heel geschikt. Er lopen namelijk ook in ons eigen land schitterende pelgrimspaden. Soms kort, soms lang, zoals het bekendere Pelgrimspad van Noord Holland naar Maastricht (en verder...).

Tussen Wittem en Tilburg is enige jaren geleden een nieuw en nog steeds tamelijk onbekend pad uitgezet: het Peerke pad. Genoemd naar Petrus Donders, Peerke



voor de Brabanders onder ons. Hij was lid van de orde van Redemptoristen. Hij werkte in Suriname onder de melaatsen.

We starten op 3 juni in Wittem, pelgrimsplaats van Gerardus Majella, een andere bekende Redemptorist en lopen nadat we de pelgrimszegen hebben ontvangen via prachtige limburgse, belgische en brabantse paden naar Tilburg. Slapen doen we in kloosters of goede hotels. Bagage wordt voor ons vervoerd. Elke dag hebben we op een toepasselijke plek langs de route een kort bezinningsmoment. Verder vertel ik onderweg veel verhalen, want er is veel te zien. Lees de uitgebreide info op de site!

La Verna – Assisi, 16 – 28 september

Het eerste deel van de franciscaanse voetreis!! Voor mensen die geïnteresseerd zijn in Franciscus van Assisi is La Verna een begrip. Er ligt een heel mooi kloostercomplex op deze rotsklomp die Franciscus ooit cadeau kreeg om er in stilte te mediteren. Op deze plek ontving hij op 17 september 1224 de stigma's, wondtekenen van Jezus. Wij maken dit jaar in het klooster de bijzondere viering mee die deze gebeurtenis herdenkt. Daarna lopen we in 9



dagen via Sansepolcro, Gubbio en vele kleine italiaanse dorpjes naar Assisi. Onderweg veel tijd voor verhalen, gesprekken, stilte en genieten van de adembenemende uitzichten. Een prachtige maar zware tocht. Stille bosspaden, elke dag omhoog en omlaag, beekjes doorwaden, stenige en soms steile paden vragen niet alleen om een goede conditie maar ook om enige ervaring in het lopen in heuvel- en bergachtig gebied. Bagage wordt vervoerd. Slapen doen we in kloosters of goede hotels. Meer informatie of je meteen opgeven? www.tevoetisgoed.nl



In de voetsporen van Franciscus, 2 – 10 oktober



Een vast onderdeel in mijn programma is elk jaar de voettocht in de voetsporen van Franciscus. Je loopt met een dagrugzakje door Umbrië, het gebied waar Franciscus ook liep. Onderweg bekijken we de vele kloosters en kluizenarijen waar hij geweest is. Ik vertel je alle verhalen over hem (en Clara!). Ook cultuur historisch is dit een reis die zeer de moeite waard is. Denk aan Assisi, met de beroemde fresco's van Giotto en aan de schitterende fresco's van Gozzoli in de museumkerk in Montefalco. Maar er is meer: de romaanse kerkjes in Bevagna, de Dom van Spoleto. **Een fantastische beleving.**

Eén van de deelnemers aan deze tocht omschreef de voettocht als volgt: **"Ik ben net terug uit Umbrië met een hoofd vol indrukken, een hart vol verhalen en een lijf vol warmte"**.

