

# Te voet is goed

Van Tilburghstraat 17, 4438 AJ Driewegen  
[www.tevoetisgoed.nl](http://www.tevoetisgoed.nl) / [deverbinding@zeelandnet.nl](mailto:deverbinding@zeelandnet.nl)



## Agenda 2018

**23, 24, 25 maart**  
Kloosterweekend in  
Wittem

**Eind april/ begin mei**  
**Cammino di San**  
**Benedetto**, in de  
voetsporen van  
**Benedictus**; van Rieti naar  
**Montecassino** (13 dagen)  
of  
**La Verna – Assisi**,  
schitterende voettocht  
(13 dagen)

**Eind juni / begin juli**  
**Het Peerkepad**, van  
Wittem in Zuid Limburg  
via België naar Tilburg;  
prachtige en onbekende  
landschappen (8 dagen)  
of  
**Het Hilligen pad**, langs  
plekken boordevol  
verhalen in Twente (6  
dagen)

**Midden september**  
**Capanneto**,  
standplaatsreis Lago  
Trasimeno met bezoek  
aan en verhalen over  
Assisi, Arezzo, Cortona  
en Perugia (7 dagen)

**Midden oktober**  
**Assisi – Stroncone**, 2<sup>de</sup>  
deel Franciscaanse  
voetreis (10 dagen)

“waar stokken tikken  
stijgen zwiingend  
en dalen verhalend  
pelgrims van  
tevoetisgoed  
in Franciscus’ spoor”

*aldus Jeanne na de tocht  
van La Verna naar Assisi*

Beste lezer,



Het wandeljaar voor Tevoetisgoed is bijna om. In het begin van dit jaar waren we in Gambia en maakten daar de voorbereidingen voor de spannende machtswisseling mee. We waren aan de kust en genoten van het authentieke vissersleven in Tanjeh en we gingen diep het

binnenland in. In Kuntaur, pal aan de rivier de Gambia sliepen we in de fraaie lodge van Barbara en Kawsu. Niemand van ons vergeet ooit het welkom wat we kregen van de dansende vrouwen in de gemeenschappelijke tuin. Kippenvel!

In juni liepen we het Peerkepad, 10 dagen van Zuid Limburg, door de Maasvallei en de Belgische Kempen op weg naar Tilburg. We kwamen door en langs bossen, in ongebruik geraakte kanalen, de Malpie, de vele kleine kronkelende beekjes en de grote stille heide. We volgden het spoor van Peerke Donders en genoten van de prachtige natuur en de gastvrije onderkomens, zoals de Pelgrimshoeve in Vessem.

De afgelopen weken liepen we van La Verna (Italië) naar Assisi. De meeste deelnemers hadden ook al andere delen van de Franciscaanse voetreis gelopen en voegden deze parel ook toe aan hun gestaag groeiende ketting met wandelparels.

In deze brief enkele beelden van het Peerkepad en een reactie op de tocht van La Verna naar Assisi. Wat niet mag ontbreken: een vooruitblik naar het programma voor volgend jaar!

Hartelijke groet

Cor Kuyvenhoven

## Peerkepad



## La Verna – Assisi



“De wandeltocht met een leuke groep heeft op mij een fantastische indruk achtergelaten: de schoonheid van de natuur, de historie van de plaatsen en de kerken die we bezochten, de ontmoetingen onderweg, het was geweldig. We hebben kunnen genieten van prachtige

panorama's. Ik kan niet anders zeggen dan dat deze pelgrimstocht een geweldige ervaring is geweest waar ik veel positiefs uit heb kunnen halen. Vooral van de verhalen over Franciscus heb ik genoten. De overnachtingsplekken hadden ieder hun eigen sfeer, maar de gastvrijheid en de servicegerichtheid van de medewerkers waren overal goed. Ook het vervoer van de koffers ging vlekkeloos. De wandeling is qua afstand goed te doen en was in alle opzichten geweldig. Cor, hartelijk dank voor de goede zorgen, ik beveel jouw organisatie van harte aan en kijk uit naar een volgende wandelvakantie.”

Aldus Peter Berkvens, één van de deelnemers.



## VOORUITBLIK NAAR VOLGEND JAAR

Er zijn zoveel mooie pelgrimstochten te maken, dat het elk jaar weer lastig kiezen is, ook voor mij. Daarom heb ik voor volgend jaar een iets andere werkwijze bedacht.

Vóór de zomer heb ik twee periodes uitgekozen waarin we op pad gaan.

**Bij elke periode kun je kiezen uit twee tochten. Slechts één tocht van de twee gaat door en wel de tocht die als eerste is volgeboekt.**

**VROEGBOEKEN** dus!

**De eerste keus is tussen de Cammino di San Benedetto en het eerste deel van de franciscaanse voetreis: van La Verna naar Assisi.**



De **Cammino di San Benedetto** volgt het spoor en de verhalen van Benedictus van Nursia (Norcia), grondlegger van de benedictijnse kloosterorde. De tocht gaat door heuvelachtig terrein in de provincies Umbrië en Lazio en we komen in vele stadjes die op de lijst van mooiste italiaanse stadjes staan. We starten in Rieti en lopen in een kleine 14 dagen naar Montecassino.

De tocht van **La Verna naar Assisi** kent veel natuurschoon en is ook voor hen die niets hebben met de italiaanse patroonheilige prachtig. Volop italiaans stedschoon (Gubbio, Sansepolcro, Assisi) en veel kunst. In Assisi blijven we aan het eind één extra dag.



Onderweg veel tijd voor verhalen, gesprekken, stilte en genieten van de adembenemende uitzichten. Een prachtige maar zware tocht. Stille bospaden, elke dag omhoog en omlaag, beekjes doorwaden, stenige en soms steile paden vragen niet alleen om een goede conditie maar ook om enige ervaring in het lopen in heuvel- en bergachtig gebied. Bagage wordt vervoerd. Slapen doen we in kloosters of goede hotels.





## De tweede keus speelt zich voor het grootste deel af in eigen land: prachtige voettochten en je hoeft niet te vliegen!



**Het Peerkepad** tussen Wittem en Tilburg is enige jaren geleden uitgezet. Genoemd naar Petrus Donders, Peerke voor de Brabanders onder ons en als pater van de Redemptoristen werkzaam onder de melaatsen in Suriname. We starten in Wittem, pelgrimsplaats van Gerardus Majella en lopen via prachtige limburgse, belgische en brabantse paden naar Tilburg.

Het Zuid Limburgse heuvellandschap, de Maasvallei, Belgisch Limburg, de Malpie, de vele meanderende beekjes, de grote stille heide en de Oisterwijkse bossen: het is allemaal één grote verrassing. Uiteraard vertel ik onderweg ook bij deze tocht weer veel verhalen, want er is veel te zien.

Slapen doen we in goede hotels of een klooster. Bagage wordt voor ons vervoerd.



## Het Hilligenpad



Zwervend door Twente lopen we in zes dagen langs vijftig bezinningsplekken met een bijzonder verhaal: geloof in geesten, tovenarij, één of meer goden, de duivel. We komen langs en putten misschien wel inspiratie uit soms voor de hand liggende landschapselementen zoals een kapel, een oud kloosterpad of een

“preakstoal”. Maar ook lopen we langs “de kleine hel”, de “duivelssteen”, Oldenzaal met zijn monumentale Plechelmusbasiliek en het karmelietenklooster in Zenderen met haar bezinningstuin. We passeren eeuwenoude havezathen, bolle essen en genieten van de grote Varsserheide. Feiten, legendes en sagen vormen de grondslag voor de vele verhalen, die ook deze tocht weer bijzonder maken.



## En dan twee tochten ná de zomer!



Eerst een oude vertrouwde: **van Assisi naar Stroncone**, een voettocht in de sporen van Franciscus van Assisi, waarbij vele tientallen jou al voorgingen.

Na enkele dagen in Assisi gaan we de berg over naar Spello. We lopen door dat middeleeuwse stadje Bevagna en in Montefalco genieten we van het weidse uitzicht en de schitterende fresco's van Gozzoli. Spoleto, Rieti en de kluizenarij daar in de

buurt zorgen voor onvergetelijke ervaringen. Vanuit Greccio flink omhoog en dan de verrassing: de hoogvlakte.

Ook zonder specifieke belangstelling voor Franciscus is de tocht prachtig: het landschap, de stadjes, de kunstschaten en het italiaanse eten maken het tot een onvergetelijke reis. Je bagage wordt voor je vervoerd.



## Capanneto: iets bijzonders !

De tweede tocht is een **standplaatsreis vanuit Capanneto**, een



eeuwenoude boerderij, waarbij we alleen korte wandelingen maken en enkele prachtige steden (en verhalen) centraal staan.

Stel je even een eeuwenoude italiaanse boerderij voor, met uitzicht op het Trasimeense meer. Hannibal met zijn olifanten vocht in de onmiddellijke

nabijheid tegen de Romeinse legioenen. De Etrusken bouwden er hun grafkamers. In deze boerderij verblijven we zeven dagen en van daaruit bezoeken we met een eigen personenbus de steden Assisi, Arezzo, Cortona en Perugia. Hoewel je uiteraard wel in de stad loopt, verschilt deze tocht van alle andere tochten in die zin dat we dus niet elke dag 20 km. lopen. Uiteraard vertel ik je wel overal de vele verhalen: over Franciscus van Assisi, over de vele kunstschaten en over Hannibal. Elke avond eten we “thuis” italiaans, klaargemaakt door de reisbegeleiding.



**Wil je meer informatie of je vrijblijvend en voorlopig aanmelden voor één van de tochten? Kijk op de website waar de komende tijd meer informatie (prijzen, programma) zal verschijnen.**

**Mail naar [deverbinding@zeelandnet.nl](mailto:deverbinding@zeelandnet.nl)**

**Volgende nieuwsbrief: december 2017**