

Te voet is goed

Van Tilburghstraat 17, 4438 AJ Driewegen

www.tevoetisgoed.nl

deverbinding@zeelandnet.nl

T: 0113 656502



Beste lezer,

Dit is de eerste uitgave van de nieuwsbrief van Tevoetisgoed. Ik stuur hem jou toe omdat je in het verleden deel uit hebt gemaakt van een door mij georganiseerde en/of begeleide reis of omdat je mij meldde dat je op de hoogte gehouden wilde worden òf omdat ik denk dat de reizen jou kunnen interesseren. Wil je me laten weten wanneer je absoluut geen prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief?

Voel je vrij om hem aan andere geïnteresseerden door te sturen!

Met vriendelijke groet

Cor Kuyvenhoven



UBUNTU

Wat betekent dat nu precies? Dit uit Afrika stammende begrip is misschien nog wel het beste als volgt te omschrijven: "Ik ben omdat wij zijn." Door de verbinding met andere mensen, door de betrokkenheid van anderen bij mijn ontwikkeling ben ik mede geworden wie ik nu ben.

Een andere veel gebruikte samenvatting luidt: "Een mens wordt mens door andere mensen." Het gaat daarbij om de verbinding tussen mensen.

Op mijn reizen door Gambia, als begeleider van een drietal groepen kwamen we herhaaldelijk in intensief contact met de lokale bevolking. Deze ervaring èn de ervaringen die ik opdeed tijdens de vele pelgrimstochten die ik, samen met mijn vrouw, hebben ervoor gezorgd dat ik vanuit de UBUNTU gedachte reizen organiseer.

Welke tochten komen er nog in 2015

30 okt. – 1 nov. Kloosterweekend en bezinningsfestival. Reis zit vol.



Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt tegen het einde van november. Daarin het complete nieuwe programma voor 2016. Alvast een tipje van de sluier oplichten?

- Twee kloosterweekends, thema onder andere "minicamino"
- De Franciscaanse voettocht
- De Ökumenischer Pilgerweg, door het voormalige Oost-Duitsland.
- In de Kerstvakantie naar Gambia!
- En nog meer!

Volgende bladzij: geweldig inspirerende franciscaanse voettocht !



Voettocht in de sporen van Franciscus van Assisi

Eerst denk je dat de tocht nog heel lang zal duren en dan ineens voordat je het beseft ben je alweer met de laatste etappes bezig. Maar wat hebben we genoten!

In de eerste tien dagen van oktober liepen we met elkaar in de voetsporen van Franciscus. In tegenstelling tot andere jaren viel het weer dit keer een beetje tegen. Lopen met kans op onweer of in een stortbui is niet altijd een genoegen. Het is ook best lastig om in de dichte mist boven op de Monte Subasio het juiste pad te vinden. Gelukkig hadden we ook prachtige dagen met veel zon.

Natuurlijk werden we soms nat en waren we blij dat er op het juiste moment een café opdook voor de broodnodige cappuccino of thee, maar de groepsfeer bleef uitmuntend. Er werd genoten van de verhalen die bij de verschillende franciscaanse plekken verteld werden. In de groep werden volop levensverhalen gedeeld. Er is veel gelachen en ja, soms gehuild. Een tocht als een geschenk!

Hoogtepunten? Eigenlijk teveel om op te noemen.

- De fresco's in de San Francesco in Assisi waren schitterend net als de fresco's van Gozzoli in Montefalco
- San Damiano en Porziuncula
- Het kleine kapelletje Sta. Maria Maddalena, waar de boerin de deur voor ons opende
- Het eten bij Giorgione, zalig en overdadig
- De crypte onder de San Ponziano kerk in Spoleto
- Bijna het pad kwijt zijn in de dichte nevel op de Monte Subasio
- De prachtige voetpaden
- De vele indringende gesprekken
- De klik die je met wildvreemde groepsgenoten blijkt te kunnen krijgen
- Greccio met haar kerststallen en Fonte Colombo waar de 14de eeuw nog aanwezig en voelbaar is



*Volgend jaar (30 sept. – 10 okt.) ook mee?
Meld je dan nu al aan via het formulier op de
website of via deverbinding@zeelandnet.nl*

Afgesloten tochten

Eind januari 2015

Sint Brigida pelgrimage in Zuid – Limburg.



Mei 2015

In de voetsporen van Franciscus – wandelen door Umbrië. Een reis georganiseerd voor een oecumenische geloofsgemeenschap in Apeldoorn.



1 – 11 oktober 2015

In de voetsporen van Franciscus

